



# Π Α Ι Δ Ι

ΠΑΙΖΩ - ΠΑΙΧΝΙΔΙ - ΠΑΙΔΙ. ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΚΟΙΝΗ ΡΙΖΑ ΛΕΞΕΙΣ ΆΡΡΗΚΤΑ ΣΥΣΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΞΥ  
ΤΟΥΣ.. ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ... Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΦΙΛΟΣ ΚΑΘΕ ΠΑΙΔΙΟΥ. ΓΕΝΝΙΕΤΑΙ ΚΑΙ  
ΣΚΟΡΠΑΕΙ ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ. ΜΕΓΑΛΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ... ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ ΓΙΟΡΤΑ-  
ΖΕΙ... ΑΝΥΠΟΜΟΝΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΔΩΡΟ ΤΟΥ!

ΓΡΑΦΕΙ Η ΜΑΡΙΑ ΜΕΡΜΙΓΚΗ\*

ΠΑΙΖΩ  
ΠΑΙΧΝΙΔΙ  
ΠΑΙΔΙ

ΠΑΙΖΩ

**Α**ναμφίβολα, η λαχτάρα των παιδιών να παίξουν είναι δεδομένη, έμφυτη και φυσιολογική, **είναι ανάγκη πραγματική**. Ωστόσο αυτή η ανάγκη λαμβάνει διαστάσεις εξωπραγματικές και μετατρέπεται σε «παιχνίδι» προσφοράς και ζήτησης μεταξύ μικρών και μεγάλων, με κριτήρια κοινά (κάποιες φορές) και κριτήρια διαφορετικά (τις περισσότερες φορές!). Η πρώτη περίπτωση ....εύκολη.

«Μαμά, μπαμπά, παππού, θείε, θεία, νονέ, νονά (συμπληρώστε τη λίστα με όποια επιπλέον συγγενική σχέση παρέλειψα) θέλω...» και η απάντηση άμεση: «Βεβαίως, θα στο πάρουμε!»... Τότε οι μεγάλοι είναι ευχαριστημένοι, διότι καλύπτουν την ανάγκη του παιδιού για δώρο και ταυτόχρονα τη δική τους ανάγκη να είναι αρεστοί στο μπόμπιρα της οικογένειάς! «Κοίτα, μωρό μου πόσο σε αγαπάω, σου αγόρασα το πιο όμορφο και συνηθέστερα πιο ακριβό χριστουγεννιάτικο δώρο. Αυτό που μου ζήτησες!»

Και ερχόμαστε στη δεύτερη περίπτωση: Τα παιδιά ζητάνε, γιατί απλά είναι ...παιδιά. Οι μεγάλοι είναι αυτοί που φέρουν την ευθύνη της τελικής επιλογής και η επιλογή πρέπει να γίνεται με συγκεκριμένα κριτήρια. «Χαριτωμένο, αφελές μικρό μου... μήπως αυτό το φανταχτερό δώρο που ζήτησες δεν ταιριάζει στην ηλικία σου; Δεν έχει την παραμικρή παιδαγωγική αξία, αλλά κατατάσσεται στα παιχνίδια του συρμού; Να στο αγοράσουν επειδή απλά έχουν την οικονομική ευχέρια να το κάνουν (εξάλλου είναι Χριστούγεννα και ο Άγιος Βασίλης από μόνος του ή σωστότερα στο πρόσωπο κάποιου συγγενή είναι ιδιαίτερα δοτικός στα καλά παιδιά) θαρρείς και το δώρο έχει αξία αντίδωρου για την σωστή συμπεριφορά! Μήπως παρουσιάστηκαν από την πληθώρα διαφημίσεων στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο, από τις τεράστιες, λαμπερές αφίσες στους δρόμους και θα σου προσφέρουν κάτι που σε χαροποιήσει πρόσκαιρα, αλλά θα αποβεί ουσιαστικά άχρηστο;»

Όλα τα παιδιά του κόσμου είναι εκ φύσεως καλά. Το καλύτερο δώρο για να τα ανταμείψουμε για την στάση τους είναι ένα χέρι, μια ζεστή αγκαλιά, ένα γλυκό φιλί, κολοτούμπες στα καλά χαλιά που ενδεχομένως στρώσατε για να υποδεχθείτε ακόμα πιο γιορτινά τα Χριστούγεννα.



ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ, **ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ**

**ΚΑΤΕΧΕΙ ΕΞΕΧΟΥΣΑ ΘΕΣΗ** ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ

**ΤΗΝ ΑΡΤΙΟΤΕΡΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ.**

Το δώρο του εμπορίου είναι... αυτό το κάτι παραπάνω. Πρέπει να το προσφέρουμε για να δώσει επιπλέον χαρά και σε καμία περίπτωση για να ΔΩΡΟ - ΔΟΚΗΣΟΥΜΕ (ας μου επιτραπεί το λογοπαίγνιο) το ΠΑΙΔΙ!

Αγαπητοί γονείς και λοιποί συγγενείς μικρών παιδιών, **το παιχνίδι κατέχει εξέχουσα θέση στην παιδαγωγική επιστήμη και αποτελεί την αριότερη διδακτική μεθοδολογία**. Αξιοποιήστε την ανάγκη των μικρών μας φίλων με μέτρο, σωστή συλλογιστική και παιδαγωγική βάση. Μην νοιώθετε ενοχές αν δεν βολεύσετε οικονομικά να προβείτε σε αγορές πολυδιαφημιζόμενων, μοντέρων παιχνιδιών.

Το παιδί σας, κάθε παιδί θα χαρεί περισσότερο από Ουιδήποτε άλλο την διαδικασία που θα ακολουθήσει (η οποία ως σημειωθεί ότι αποτελεί παιχνίδι από μόνη της) να πάρει στα χέρια του το όποιο παιχνίδι, να το περιεργαστεί, να το συναρμολογήσει, να το στήσει, να το παίξει, να παίξει, να παίξει! Και αν σε κάποιο στάδιο αυτής της διαδικασίας «βρεί τα σκούρα», μη διστάσετε να παράσχετε την βοήθεια σας και να συμμετάσχετε στο παιχνίδι.

Να είστε σίγουροι ότι θα το εκτιμήσει δεόντως!

Και ένα tip: **Αιφνιδιάστε τα παιδιά σας ευχάριστα, προτείνοντας τους εσείς πρώτοι να παίξτε μαζί τους. Όσο κουρασμένοι και αν είστε (οι ρυθμοί της ζωής είναι φρενήρεις, το γνωρίζουμε όλοι καλά) όπως και το γεγονός ότι για τα παιδιά σας δουλεύετε τόσο πολύ και λείπετε τόσες πολλές ώρες από το σπίτι, αφιερώστε λίγο έστω, αλλά πιστέψτε με, πολύ παραγωγικό επί της ουσίας χρόνο, στο παιχνίδι μαζί τους.** Να είστε βέβαιοι, ότι αν ακολουθήσετε αυτό το μονοπάτι τα φεινά Χριστούγεννα θα κλέψετε και εσείς κάτι από την μαγεία που νοιώθουν τα παιδιά από αυτές τις μέρες. Δεν χρειάζεται να νοσταλγείτε την παιδική σας ηλικία. Τα παιδιά σας θα σας βοηθήσουν ανιδιοτελώς να την ξαναζήσετε!!!

Αγαπητά μικρά και «μεγάλα» παιδιά σας ευχόμαστε από καρδιά τα φεινά Χριστούγεννα να είναι τα πιο παιχνιδιάρικα της ζωής σας!!!

\* Η Μαρία Μερμύγκιν είναι Νηπιαγωγός